

# Dagbogsnotater for oktober 2014

**Onsdag d. 1. oktober 2014:** i går aftes var jeg i Grand Bio til forpremiere af en dokumentarfilm om Ekstrabladet. Publicistklubben havde arrangeret, Chefredaktør Poul Madsen deltog efterfølgende i debatten, og der var 70 tilstede til et godt arrangement. I dag rejste Dorte til Alicante med Snapseklubben. Axel var blevet indlagt akut i går aftes. Vi ringede til Birte, som havde fået at vide, at Axel har urinvejsinfektion. Birte ville ikke med på sygehuset i dag. Vi talte også med Henrik. Vi korresponderede med vvs-manden på mail. Dorothea ringede og ønskede tillykke.



Steinar ringede og ønskede forsinket tillykke. Jeg inviterede på mail Anne-Marie og Michael til cajunmiddag på søndag. Michael ringede og fortalte, at han besøger Axel på Frederiksberg hospital i eftermiddag. **Michael kom til middag hos os i aften** - Karin lavede fisk, og vi dækkede et meget fint bord. Vi inviterede vor russiske nabofruer ind til en kop formiddagskaffe. Det regnede. Mureren kom, og vi valgte fliser til badeværelset. Jeg skrev breve til børnebørnene. Jeg begyndte at lave huskeliste til Frankrigsturen. Karin talte med Torborg - hun skal opereres d. 27.10 i Linköping. Michael havde en fødselsdagsgave med til mig - en stjernekkert.

**Torsdag d. 2. oktober 2014:** jeg var til tandlægen - der var dårlige nyheder med en rådden tand, og hun vil sende mig til en tandkirurg. Jeg gik til Lyngby station og hentede min cykel. Om eftermiddagen var vi med Birte på sygebesøg hos Axel på Frederiksberg Hospital. Han var træt, lå med ilt og var ikke interesseret i lange besøg. Vi fik eftermiddagskaffe hos Birte. Træerne er efterårsfarvede, og bladene falder.



Karin informerede Michael. Jeg tog ind til et aftenarrangement i Planetariumet - Jes Jørgensen fra Niels Bohr Institutet fortalte om stjerners og planeters dannelse. Der er nu påvist op mod 1000 exoplaneter og 3000 mistænkte, og der menes at være milliarder. I Tv sendes der for tiden mange programmer om 2. verdenskrig og KZ-lejrene. Rikke ringede og fik en snak med Karin. Jeg mailede en

huskeliste med spørgsmål vedr. den kommende børnepasning til Rikke. Charlotte ringede. Michael ringede.



**Fredag d. 3. oktober 2014:** det var Michael og Susannes fødselsdag. Michael kom op og spiste morgenmad med os. Vi kørte til Metro for at handle ind til søndagens gæstebud. Vi mødte Inge & Dennis Lysén derude og spiste frokost sammen med dem. Datteren Charlotte skal have stort bryllup i morgen. Karin ringede til Susanne og ønskede tillykke. Publicistklubben mailede et tilbud om en rejse til Luxembourg og Strassburg i november, og vi meldte os til. Vi fik checket vore e-bøger. Emma ringede, og jeg fik også talt med Rikke - jeg ville ønske, hun kunne få styr på sin stressede arbejdssituation. Vi svarede på en lang e-mail fra Susan og vedhæftede dagbogsnotaterne for september. Vi så den gode film "Der Untergang" i Tv.

**Lørdag d. 4. oktober 2014:** Vi gik i gang med en større ommøblering og rengøring. Det var hårdt, men det lykkedes. Vi fik også smidt et par plasticposer ud - bl.a. en stabel bøger. Jeg ringede til Lissa - det var intet nyt. Rikke ringede - hun og Fred fik i dag bestilt hotelværelse i San Francisco. Moana bestilte Piratos, gifler og dansk spegepølse til "goute-uge" i skolen. Jeg ringede til Thomas - alt vel. Der var stor festforestilling i TV fra Koncerthuset - man fejrede 200 året for undervisningspligtens indførelse. Karin ringede til Michael - han var stresset. Karin lavede dejlig hamburgerryg med grøntsager til aften og gik i gang med at bage en lagkage til i morgen. Fra I-Tunes hentede vi 2 melodier med Queen Ida og hendes Zydeco Band - dem skal vi høre i morgen. Karin talte kort med Axel på sygehuset. Jeg så et godt program om vand på Mars på DR - Phoenix Mars Lander. Michael kom et par timer sent om aftenen - vi så kraterne på månen i teleskopet.

**Søndag d. 5. oktober 2014:** vi havde inviteret gæster til cajun-middag - Steinar & Viveca, Thomas & Henriette med Thomas & Bjørn. Jeg gav en brochure om unge videnskabsmænd til Thomas og en brochure fra Uppsala universitetsbibliotek til Henriette. De havde en pose dejlige hjemmeavlede pærer med til os. Vi lavede sea food gumbo med krabber og po' mans jambalaya - dog ændret til rich man ved at tilsætte kylling. Det var 2 bastante gryderetter, men det lykkedes til slut. Der var brød og cole slaw til, amerikanske øl og Prins Henriks vin. Karin havde lavet en fin lagkage til kaffen.



Michael kom også forbi og fik lidt mad, men Dorte måtte vi undvære. Steinar havde et par gamle bøger om opdagelsesrejser og en samling øl fra hele verden med til mig. Steinar var i fint humør. Gæsterne kørte hjem efter 4 timer. Bjørn og Sara er meget søde, men vores hjem er ikke udpræget børneegnet. Sara fik 1 meter tyggegummi og et vendespil med familiefotos. Rikke



ringede, og vi fik en god snak - hun har lavet et stort arbejdsskema for os. Fred er rejst til USA i dag.

**Mandag d. 6. oktober 2014:** jeg gik til tandlægen kl. 8, og hentede cyklen hjem fra stationen. Karin ringede til Birte, og det var vist stabilt med Axel. Karin ringede til ejendomskontoret. Jeg fik tid i vaskekælderen kl. 10. Helga ringede, og vi mailede dagbogsnotaterne for september til hende. Vi mailede også rejsebeskrivelsen for Krakow til Rejsebranchens Seniorklub - måske vil de have det på hjemmesiden. Jeg betalte depositum for Publicistforeningens



Rejse til Europa. Vi gik ned til byen, var på apoteket, fik årets influenza vaccination, og købte danske "madvarer" (piratos og gifler) til Moana. Karin ringede til Britt, Anita og Kalle Hult - sidstnævnte var ikke hjemme, og han har lige fyldt 65 år (nej, det var Anette). Michael ringede og sludrede lidt. Karin og jeg kiggede på månen gennem teleskopet.

**Tirsdag d. 7. oktober 2014:** Vi telefonerede og mailede igen til ejendomskontoret, og vi ringede til skat. Michael kom forbi med en sovepose og en hovedpude, som vi skal vaske for ham i dag. Steinar ringede og takkede for i søndags, hans helbred er lidt bedre, og i dag skal han lære at give sig selv B12-injektioner. Han syntes også, at Sara og Bjørn er meget søde. Karin lavede grønsagssuppe til frokost. Karin talte med Ida, Birte, Anette Hult og Bank-Maggan. Karin var også til frisøren. Rikke ringede om aftenen, og vi hørte sidste nyt. Jeg ringede til Thomas, og de havde det godt - planlægningen til festen på torsdag går fint. Dorothea ringede - hun havde fået afslag på rekreationsophold på Montebello i Spanien.

Jeg tog ind til **Metrobesøg med Publicistforeningen** - det var meget interessant. Direktøren for Metroselskabet - Henrik Plougmann Olsen - informerede i 1 time, og vi var  $\frac{1}{2}$  time 35 meter under jorden, og spadserede mellem Nørrebroparken og Nørrebro Runddel. Det er et meget stort anlægsbyggeri, 4 stk. 100 meter lange boremaskiner arbejder samtidig i 2 parallelle tunnelrør. Betonsektionerne er 1,4 meter lange, og der kræves bortkørsel af 70 - 100 tons jord for at forlænge tunnelen med denne afstand. Der er mange udenlandske arbejdere - franskmænd, spaniere, portugisere, etc. Det er et meget internationalt arbejdsmiljø. Også kvinder kan arbejde på en tunnelboremaskine. Hver boremaskine betjenes af et hold på 12 mand, og borer ca. 15 meter i døgnet. Der arbejdes 24 timer 7 dage om ugen. Lissa havde ringet til Karin og virket lidt forvirret.

**Onsdag d. 8. oktober 2014:** Vi fortsatte med pakning af kufferter til den kommende rejse. Vi tømte badeværelset og entre for møbler og alt. Constantin hjalp med at løfte chatollet. Charlotte ringede og ønskede os god rejse. Og vi klistrede dørene til stuer og soveværelse til. Michael kom forbi og hentede sin sovepose. Rikke ringede med yderligere instruktioner for den kommende børnepasning. Vi kørte ud og hentede Birte og tog hende med til **Frederiksberg Hospital for at besøge Axel**. Han havde det dårligere, end for 3 dage siden - kunne ikke kontaktes, men reagerede med ved tiltale.



Vi forsøgte at få en kort snak med den sygeplejerske, som var ansvarlig (Cathrine), men hun var meget afvisende. Først skulle vi vente  $\frac{1}{2}$  time til efter rapporten, som foregik for lukkede døre - hun ville først sætte sig ind i patienten. Så kom hun ind til sengen, og virkede meget afvisende. Ville vi informeres, kunne vi komme kl. 9 om formiddagen. På et spørgsmål om, hvor meget af dagen, som Axel havde ligget ukontaktbar hen, var svaret: "Det ved jeg ingenting om". Hun fik en dårlig karakter i patientkontakt og empati med pårørende. Birte inviterede på kaffe og æblekage, og Maja var der også. Jeg ringede til Thomas og ønskede ham god fest i morgen. Karin ringede til Anita. Michael og Dorte var i Trommen i Hørsholm, og de ringede og ønskede os god rejse.

**Torsdag d. 9. oktober 2014:** Nøglen til håndværkerne blev afleveret på ejendomskontoret. Karin var oppe og hilse på Michael. Dørene til stuerne var tapet til for at undgå støv. Kl. 10.00 tog vi af sted med taxi til Klampenborg station og videre med Øresundstoget til Kastrup. Vi skulle med **Easy Jet til Geneve**. Vores kuffert vejede 3 kg for meget, men vi lykkedes med at pakke om og få vægten godkendt. Karen Fuglsbjerg fra Ålborg ringede vedr. nytårsrejsen - hun har måske en metastase i en ryghvirvel. Vi havde tid til frokost i Priority Pass loungen.

I Geneve nåede vi en tidlig bus, og undervejs i bussen fik vi aftalt med Rikke, at vi tog sporvognen til Plaine de Sport i Gieres - her var Emma til gymnastik. Vi fik grønsagstærte til middag. Rikke havde lavet et **stort arbejdsskema** til os for den kommende uge. I dag var der Den Store Klassefest arrangeret af Thomas og hans 7. klasse. Vi så filmklip fra festen på TV-Øst, og der var også reportager på SN-Nyt og Nykøbing Folkeblad - det havde vist været **århundredes fest for Thomas's 7. klasse** og resten af skolen. **Michael leverede et flot lys til**



Wafandes koncert. Pigerne var lidt triste ved sengetid, og sov sent. Fred ringede også sent fra USA - han er på kongres ved Lake Tahoe i Nevada. Karin ringede til Birte.

**Fredag d. 10. oktober 2014:** Alle undtagen Rikke sov godt. **Rikke tog af sted til USA** kl. 7.30. Det ophidsede ikke pigerne det mindste. Rikke skulle med American Airlines fra Lyon til London, videre til Los Angeles og så til San Francisco - over et døgn rejse. Hjemrejsen gik fra San Francisco til London og videre til Lyon. Jeg fulgte pigerne i skolen. Senere kørte Karin og jeg til **Casino Geant** og handlede en fuld indkøbsvogn. Vi spiste også frokost der på "Le Grand 8", og fik dejlig oksebøf med flødekartofler. Karin ryddede op, støvsugede, ordnede reparationstøj, og jeg står for tøjvasken.

Karin talte med Michael, som havde været godt tilfreds med festen i Nykøbing. Det gik også bedre med Axel ifølge Henrik. Jeg hentede pigerne fra skolen, og Moana gik nogle timer hjem med Karla og hendes mor Celine. Jeg ringede til Thomas - han var kommet i seng kl. 4, var meget træt og havde næsten mistet stemmen. Men han var meget tilfreds med festen. På Internettet fandt vi mere om festen bl.a. en lille film fra Arla, hvor Thomas figurerede. Vi havde 6 Cd'er med herved, og vi startede med at lytte til "Le Petit Prince" og Beethoven. Karin lavede kalvemedaļjoner med sauce, gulerødder og kartofler. Børnene fik vendespillet med fotos af familien - vi spillede 2 spil, inden de fik historie og kom i seng. Moana fælder en lille tåre, men kan nogenlunde let trøstes. Vi ringede til Birte - det gik bedre med Axel.



**Lørdag d. 11. oktober 2014:** Det regnede hele natten - alle sov godt, pigerne lå alle 3 i forældrenes seng. De så Barbie-film om morgenen. Emma blev kørt til første behandling på kurbadet. Jeg begyndte at læse Robin Cook's "Nano". Vi startede med at **lave et Power Point Program** om denne uge - Emma og Moana fangede det hurtigt, men Emma bruger det også i skolen.

Både **Moana og Emma skulle til fødselsdage** i dag, og begge skulle klædes ud til Halloween. Vi sminkede, og de var meget fine, og Moana fik 2 vampyrbid. Emma var inviteret fra 18.30 til 21.30. Der var e-mail fra Fred i USA, og Emma svarede på den. Jeg ringede til Steinar og Lissa. Vejret var godt, og vi sad ude i haven i solen i T-shirt og shorts.

Jeg gik til **biblioteket med pigerne**, mens Karin lavede æggekage til frokost. Jeg ringede til Thomas, som nu var restitueret efter festen i torsdags. De skulle til 2-års fødselsdag i Slagelse i morgen. Forbindelsen til Internettet fungerer meget dårligt hos Fred og Rikke, og telefonen er også koblet på det system, så den virker kun lejlighedsvist. Det kniber også med at høre dansk radio via Internettet, og vi kan ikke få fjernsynet til at fungere - det lykkedes efter 1 times arbejde at få Skynews.

Der kom en lille mail fra Rikke, og vi svarede på den. Karin talte med Michael. Vi fandt pizza i fryseren, og fik det til aftensmad. Vi så filmen "Mamma Mia" på Dvd. Moana, Maja og jeg hentede Emma fra festen kl. 21.30 - der var fuld gang i disco'et, og også blinkende discolys i swimmingpoolen.

**Søndag d. 12. oktober 2014:** Om formiddagen gik vi til **film på biblioteket**; den hed "Kongen og fuglen". Det var det lokale filosofiselskab, der stod for arrangementet, og efter filmen var der diskussion om problemstillingen: "Skal man altid adlyde en ordre?".

Efter frokost kørte vi til Vizille, hvor vi først var i "Le Locomotive" til stort **brugtøjmarked**. Pigerne fik 1-2 ting hver til lave priser - 0,5 - 3 Euro (de betalte delvis med deres egne penge). Derefter var vi i parken og på

legepladsen. Der var igen mail fra Rikke og Fred, og også et indlæg fra dem på Facebook. Der så vi også en række meget gode billeder fra den store klassefest i fredags. Jeg skrev et brev til Sara og Bjørn med billeder af Emma, Moana og Maja.

Jeg og pigerne lavede spagetti carbonera til aftensmad. Der kom **opkald fra USA**, men det lykkedes først efter 10 forsøg at få forbindelse, fordi telefonen her fungerer meget lunefuldt. Rikke talte med alle 3 piger, og Moana kneb en kort tåre. **Senere ringede Thomas** og Sara, og spurgte, hvordan det gik for os. Sara havde været i svømmehallen og lært at hoppe på hovedet. Pigerne var lidt opgearede her til aften - vi fortsatte med godnatlæsningen af Orla Frøsnapper. De var alle 3 i bad. Indtil nu har der ikke været besvær med at få pigerne i seng om aftenen. Karin og jeg var trætte om aftenen.



**Mandag d. 13. oktober 2014:** Jeg sov elendigt, og det var regnvejr. Dagen startede med, at jeg kørte Emma til kurbadet kl. 7.20. Der var tæt trafik og sneglekørsel ned gennem Uriage. De to andre blev hentet af Celine og Karla kl. 8.20. Maja fik en ananas med i skolen, hun skulle have en fødevarer med "A" med. Vi så fotos i kommunens informationsavis "Saint Martin d'Uriage" - borgmesteren havde været på besøg i Moanas klasse. Karin og jeg kørte ned til **det lokale mandagsmarked** i Uriage - vi købte bl.a. grillkylling. Emma og Moana kom selv hjem til frokost, mens Maja spiste i kantinen. Her er et par billeder fra Thomas's store skolefest. Måske [www.3dprintcanalhouse.com](http://www.3dprintcanalhouse.com) vil interessere Thomas - i Amsterdam er man ved at bygge et hus med en 3D-printer.



Der kom mail fra Fred og Rikke fra Yosemite - der var flotte fotos, men de har ikke set bjørne. Vi mailede tilbage, og kunne glæde dem med at fortælle, at pigerne sagtens kan tåle, at de er på ferie i en uge. Jeg hentede pigerne ved skolen - Maja havde fået konfiskeret en paraply, og Moana havde fået invitation til fødselsdagsfest hos Simon på lørdag. Karin brugte nogle timer på rengøring, og hun lavede en æblekage. Hun ringede også til Michael, som kunne rapportere alt ved det sædvanlige. Aftenmenuen stod på grillkylling og poule provençale fra markedet. Pigerne hjalp hinanden med lektierne, Maja lavede en fin tegning til mor og far, og derefter så de Den lyserøde Panter. I dag ringede Fred til pigerne.



**Tirsdag d. 14. oktober 2014:** alle undtagen mig sov godt. De 3 piger kom i seng ved 8-tiden efter et kapitel i Orla Frøsnapper. Så ligger de lidt og snakker og falder i søvn - der er intet renderi nedad trappen og ingen vågner om natten. Vi startede dagen med vækning kl. 6.40, så Emma og jeg kunne køre til kurbadet kl. 7.20. Hun skal i alt til 18 behandlinger over 3 uger. Celine og Carla hentede de 2 andre kl. 8.20. I dag skulle Moana have Piratos og gifler med i skole - de har "smag dansk" i kantinen i denne uge. Om formiddagen så Karin og jeg 1. afsnit af Ole Bornedals serie om "Krigen i 1864". Og vi kunne også høre dansk jazz-radio over Internettet.

Jeg sendte vore **idéer om julen** til Rikke, Thomas og Michael og bad om deres tilbagemeldinger. Jeg checkede e-boks. Vi ringede til Lissa, som havde det godt. I dag kunne Karin og jeg **sidde ude på terrassen og spise frokost** - vi fik kyllingesalat. Karin klager over ondt omkring højre skulderregion, men hun har haft det en længere tid. **Emma og hendes kammerat Maelle blev kørt til gymnastik og til hjemmet.** Imens var vi andre i IKEA. Vi fik kartoffelsuppe til aftensmad. Karin talte med murerens kontor, og de er gået i gang med at renovere vores badeværelse. Karin ringede til Birte - det var bedre med Axel. Jeg skrev e-mails til Gert & Lissy og Heiner. Vi vaskede badeforhænget og badeværelset, og Karin reparerede noget tøj. Karin talte i telefon med Michael. Karin følte sig syg med koldsved og ondt i højre del af brystkassen - hun troede det måske kunne være lungebetændelse?

**Onsdag d. 15. oktober 2014:** jeg stod op kl. 5. Der var mail fra Rikke i San Francisco - de havde set en bjørn med unger, inden de forlod Yosemite. Der var også en mail fra Fred med 16 flotte fotos. Vi havde købt en termokande i IKEA, så jeg kunne få varm early bird coffe - dejligt! På dr.dk så jeg en god dokumentarfilm: "Terror in the Mall" om 4 terroristers angreb på et shoppingcenter i Kenya. Den var baseret på overvågningskameraernes billeder. Aviserne skrev, at skuespilleren Jess Ingerslev var død af cancer - ham gik jeg i klasse med på Sorø Akademi. Ester Jensen fra Holstebro var omtalt - hun har nu kørt motorcykel i 33 lande (hun startede først med MC-kørsel i 2007, da hun som 55-årig blev enke). Hendes længste tur var tværs over Sydamerika fra Buenos Aires til Santiago de Chile - den var vi arrangører af.

Pigerne var hjemme fra skolen, men Emma skulle ned til kurbadet om formiddagen. Vi var også på det lokale onsdagsmarked i Saint Martin d'Uriage, og vi fortsatte vort projekt i Power Point. Pigerne læste lektier. Moana skulle bringes til **dans og teater om eftermiddagen**, og Maja skulle også til dans. Thomas og Michael ringede og snakkede med Karin, mens jeg var chauffør for børnene. Der kom en fin mail fra Lissy med billeder fra Tivolitur med Elias - haven var pyntet til Halloween. **Celine bad os passe Carla** efter gymnastikken. Celine synes, at vi er nogle meget flinke bedsteforældre, der passer børnene godt - det glæder meget! Middagen var köttbuller fra IKEA med kartofler og broccoli. Emma ringede til mormor. Det var flot vejr, og vi sad i solen på terrassen.

Ejendomskontoret meddelte på mail, at renoveringen af vort badeværelse ikke går i gang med det første - nu skal man først varsle 3 naboer, da man skal have adgang til deres rør. Rikke og Fred ringede fra San Francisco og talte med pigerne. Jeg ringede til Lissa og Steinar, og forsøgte forgæves at ringe nogle gange til Thomas. Pigerne var i bad - det gør de hver anden aften. Moana fik en ny fødselsdagsinvitation - til afrikansk dansefest i november. Pigerne fik også vist mig deres klasseværelser, da vi bragte Moana til teater. Emma og Moana så med interesse Karin spille bubbleshooter. Karin har det bedre i dag - hun talte med Michael, som havde besøgt Birte og Susanne. Jeg fik inden sengetid talt med Thomas - man havde fundet en af Michaels røgmaskiner på skolen.

**Torsdag d. 16. oktober 2014:** i nat sov jeg godt. Dagen startede med, at vi læste mail og nyheder fra Politiken, Ekstrabladet og Danmarks Radio. I dag var der igen mail fra San Francisco med 16 flotte fotos. Karin ringede til ejendomskontoret og mureren - vores renovering af badeværelset er endnu ikke kommet i gang, og lejligheden er halvt ubeboelig. I dag var der ingen kurbehandling planlagt til Emma, men pigerne skulle møde i skolen kl. 8.30. **Emma og Moana kom hjem i frokostpausen.** Emma fortsatte efter skolen med gymnastik og kom først hjem kl. 19.15. Jeg vaskede de 2 toiletter, og Karin ryddede op og støvsugede på 1. sal. Der var også igen nok til en fyldt vaskemaskine.

Jeg ordnede Moanas loftslampe, og ringede til Karen og Steen - de havde det godt. Vi talte med Jette - MR-scanning af skulderen viste slid og mus, og hun er henvist til Frederiksberg hospital. Steens datter på 27 har fået en stomi på Bispebjerg hospital. Vi talte med Dorothea - hun har nu fået altan, og sønnen kommer sejlene forbi i en kano. Vi kørte til Vizille og handlede i vores sædvanlige supermarked. Michael ringede et par gange - han vandede blomster for Karin og tømte vores postkasse. Han skulle til Axels sommerhus, og Henrik skulle også derop i weekenden. Dorte har købt ny bil. Moana gik med Carla og Celine hjem og lege efter skoletid. Karin legede med Maja. Vi fik hamburger og ravioli med spinat til aftensmad. Det var lidt køligt, så vi **tændte op i pejsten**. Vi ringede til Susan i Fayence - hun skal en måned til Danmark omkring julen, men hun har ikke fået genetableret det gode forhold til sønnen endnu.

**Freddag d. 17. oktober 2014:** der var mail fra Rikke - de har haft en dag på cykel i San Francisco og bl.a. cyklet i de stejle gader og over Golden Gate. Moana skrev et fint takkekort til Celine, og vi gav hende det sammen med en flaske gløgg fra IKEA som tak for hjælpen med at følge Moana og Maja i skole, mens jeg var til kurbadet med Emma. Emma blev kørt til sin 5. behandling på kurbadet inden skoletid. Jeg ringede til Heiner, og han og Dorte havde det godt. Karin skrev brev til Axel på sygehuset og ønskede ham god bedring. Om formiddagen kørte vi til Carrefour i Grenoble og handlede.

I dag valgte vi at spise **frokost i golfklubbens restaurant** i Uriage - den havde vi ikke prøvet før - vi kunne sidde udendørs i solen og spise. Pigerne spiste i skolens kantine. I dag var det svært at høre jazz på dr.dk, men heldigvis har vi et par Cd'er med opera og klassisk musik. Det første julekatalog med legetøj er kommet, og Emma og Moana er gået i gang med at skrive **ønskelister til julemanden**. Jeg rensede ovnen, inden vi skulle varme pizza'er til aftensmaden. Der var melon og anden frugt til dessert.

Om eftermiddagen var det nok over 27°, og vi kunne sidde ude i liggestole i solen. **Helga** sendte en mail - hun vil gerne besøge os et par dage omkring d. 16. december. Jeg **ringede til Thomas** og ønskede dem god ferie - **Sara inviterede os til fødselsdag** d. 1. november. Vi så Rikkens seneste indlæg på Facebook - som cyklister i San Francisco. Karin gik med ned og hentede pigerne fra skolen. De havde mapper og spændende hjemmelavede ting med hjem, og de havde fået diplom og præmie i fodbold. Moana inviterede **Carla til middag og overnatning**. Så måtte vi lægge rent sengetøj på. Rikke og Fred ringede fra USA og talte længe med pigerne. Carlas mor havde en flaske fin rødvin med til os og æblesaft til pigerne. Om aftenen så vi Disney's Dvd-film "Raspunzel" i stort format med projektor på væggen og fik popcorn.



**Lørdag d. 18. oktober 2014:** der var mail fra **Henriette** med invitation til Saras fødselsdag og en rigtig lang ønskeseddel - jeg mailede et svar. Thomas og familien rejste i dag til all-inclusive ferie i Side Tyrkiet. Efter morgenmaden var Emma og jeg til inhalationer på kurbadet, og bagefter gik vi alle til **biblioteket** og byttede bøger. Carla blev hentet af Celine. Pigerne **ringede til mormor og papi & mami**, og jeg ringede til Lissa. Karin ringede til Michael i Nykøbing Sjælland. Karin lavede æggekage og salat til frokost.

Moana blev om eftermiddagen kørt til **Simons fødselsdag**, og Karin og jeg gik med Maja og Emma til **børnemarked i Uriage** - det kostede 10 euro at ride rundt i en manege på en pony, og det syntes vi, var for dyrt. I stedet fik vi rosévin og coca cola på den lille bar i parken. Emma havde inviteret **Lou-Anne til middag og overnatning** - hun kom kl. 16. Vi skiftede igen sengetøj og vaskede det. Karin ringede til Birte - det går dårligt med Axel. Karin talte også med Torborg. Middagen var stegt paneret fisk med kartoffelmos og grønærter efterfulgt af



æblekage med flødeskum - succes. Vi så halvdelen af filmen "Narnia", inden pigerne kom i seng. Rikke ringede fra San Fransisco.

**Søndag d. 19. oktober 2014:** i går aftes oplevede vi for første gang i denne uge lidt ballade, da pigerne skulle i seng. Emma og Lou-Anne ville være for sig selv, og det var Moana og Maja utilfredse med. Roen sænkede sig først efter kl. 23, da Karin og jeg gik i seng. Men alligevel vågnede de kl. 8.30. **Emma hoster og snøfter** en del - hun er forkølet. Pigerne - undtagen Moana - er dårlige til at tage varmt tøj og hjemmesko på. Karin bestilte over Internettet et par Fjällräven shorts til Michael - forsinket fødselsdagsgave.

Morgenmaden i denne uge har mest været kakao med Nesquick og franskbrød med Nutella. Vi vaskede sengetøj, og det var dejligt vejr, så det kunne hænges til tørre udendørs. Karin stod først op kl. 11. Hun lavede en dejlig gryderet i dag. Der kom **sms fra Henriette** - de var i går aftes nået vel frem til deres hotel i Tyrkiet. Meteoren Siding Spring vil i dag passere Mars med 200.000 km/timel. Lou-Ann blev hentet af sin far kl. 11.

Efter formiddags-Tv kom pigerne i bad, og vi ryddede op. Emma og Moana viste os **en flot CD**, som de har været med til at lave i skole. Hver klasse havde indspillet en hjemmekomponeret sang, og medfølgende teksthæfte var inspireret af værker på Grenoble kunstmuseum. Faget var "Pratiques Artistiques & Historie des Arts". Efter frokost kørte vi en tur til **Chamrousse** for at nyde luften, udsigten og naturen. Vi var af sted 3 timer og spiste crepes med nutella og chantilla på en udendørsservering. Vi fik Karins sorte gryde til middag.

Kl. 20.30 **hentede vi Fred og Rikke** ved busstationen i Grenoble. Der var flag, sang, velkomstschildt og stor glæde. Fred og Rikke var trætte efter 24 timers rejse. Hjemme fik pigerne gaver fra USA, og Karin og jeg fik meget stor tak og en lille fin bog med Rikkes egne tanker. Jeg har opfattet det som en **stor tillids erklæring** at give os lov til at passe pigerne i en uge. Og det er gået meget fint - de har været glade og velfornøjede, og vi har ikke set specielle tegn på, at de savnede far og mor. Rikke kom i seng med en sovepille. Karin og jeg så 2. afsnit af **Ole Bornedals serie om Krigen i 1864**.

**Mandag d. 20. oktober 2014:** Rikke og Fred var taget af sted på arbejde, inden jeg vågnede. Pigernes efterårsferie begynder, og de fik lov at sove længe. Vi vaskede flere maskiner og hængte tøjet ud i det gode vejr. Emma skulle igen til kurbadet om formiddagen - Moana var med inde til inhalationerne i dag. Karin var også inde og se lokalerne. Vi var også på **formiddagsmarkedet i Uriage**. Vi sendte en mail til Mikael hos C & C Travel. Pigerne har fået lov at **bruge min iPad**. Vi sendte også en mail til ejendomskontoret. Emma skulle til gymnastik i Gieres fra 17 til 19.30 - Fred, Moana og Maja hentede hende og Rikke.

Jeg lavede en stor portion **spagetti carbonera** - Rikke og Fred vil gerne have rester med til frokost den følgende dag. Vi var på biblioteket med pigerne - det kan de meget godt lide. Jeg ringede til Kristian og Birgit - det gik bedre med Birgit efter, at hun er startet med medicin mod for lavt stofskifte. Om aftenen viste Emma sit **Power Point show om ugen, der gik**. Karin ringede til Margareta i Uppsala, Ulla i Tumba og Helga i Södertälje, og fik snakket lidt. Svenskerne leder efter mystisk U-båd i skærgården ved Stockholm. Karin talte med Michael, som sammen med Dorte var hos Birte.

**Tirsdag d. 21. oktober 2014:** Fred og Rikke tog af sted med bussen kl. 7.15 - de havde sovet meget dårligt pga. jetlag. Jeg og Emma kørte til dagens behandling på kurbadet. Derefter hentede vi Karin, Moana og Maja og kørte til Avenue Alsace-Lorraine i Grenoble. Her mødte vi Karin, som havde **Emma og Moana med til en tandlæge**, der er specialist i bøjlebehandling til børn. Begge pigerne skulle vente 1 år med yderligere behandling. Karin og jeg ventede med en kop kaffe på en udendørscafé på Place Victor Hugo. Vi spiste alle frokost på en nærliggende italiensk restaurant - **Café Trevi**. Vi kunne sidde udendørs og spise - det var hyggeligt. Vejret var igen godt hele dagen. Karin ringede til Ida. Karin **lavede julenisser med pigerne** - det var lidt svært. Jeg ringede til Birte - Axel var uændret, han havde fået eneværelse, han kunne ikke tale i sin mobiltelefon.

Efter frokost tog Rikke tilbage til arbejdet - i eftermiddag skulle hun have møde med HR-department om sin overbelastede arbejdssituation. En opgørelse viste, at hun yder 60 timer ugentligt mod de skemalagte 31 timer



ifølge hendes ansættelseskontrakt. På vejen hjem var vi i Casino Géant, hvor Karin handlede, mens vi andre fik en is. Hjemme checkede vi nyheder og mail - der var en henholdende mail fra ejendomskontoret, så der er altså endnu ikke kommet noget renoveringsarbejde i gang. Pigerne fik lov at bruge min iPad. Vi sendte pigerne i karbad. Det er tydeligt at se, at **de 3 piger har meget glæde af hinanden** - Emma tager sig meget af de mindre. Der var postkort fra Fred og Rikke i Yosemite. Karin stegte koteletter til aftensmad. Fred kom hjem kl. 18. Rikke kom først hjem kl. 21.30. Billedet viser Chamrousse om sommeren.



**Onsdag d. 22. oktober 2014:** Vi sov dårligt - Karin og jeg var i stuen og drikke te kl. 02. **Rikke havde sin ugentlige hjemmedag** - men der er alligevel nok at gøre. Om formiddagen var hun med Emma i kurbadet og derefter med **Emma og Maja til hudlægen**. Karin gik i regnvejrtil **onsdagsmarkedet i Saint Martin d'Uriage** og købte ind. Vi fik kylling, pommestempler og grøn salat til frokost. Rikke var træt og lignede en hængt kat, så vi sendte hende op i sengen uden børnene.

Vi **tændte op i pejsten**, for det var koldt og regnede. Vi hjalp Rikke med strygetøjet. Thomas havde på Facebook et indlæg om Saras mulige deltagelse i en faldskærmsaktivitet i Tyrkiet. Vi kommenterede det og også et indlæg fra Anne-Marie. Vi havde igen gang i vaskemaskinen. Jeg blev færdig med spændingsromanen "Nano". Om eftermiddagen skulle **Moana til allergolog** i Grenoble, og Emma skulle til gymnastik i 2½ time i Gieres. Mens vi andre ordnede transporterne, blev **Karin hjemme med Maja** - hun så Tv. Karin vaskede gulve og wc'er, og lavede kartoffel-porre-suppe og frugtsalat til aftensmad. Der var i dag faldet den **første sne over bjergene** ved Chamrousse, så der var helt hvidt i højderne. Karin ringede til Michael. På Facebook så vi, at **Thomas og Sara havde været oppe i en faldskærm** efter en speedbåd.

**Torsdag d. 23. oktober 2014:** Fred og Rikke tog som sædvanligt tidligt af sted - **Rikke skulle 2 dage til Paris**. Dette var i hvert fald planen, men **Rikke havde ikke sovet hele natten, og bestemte sig for at sygemelde sig**. Hun var hos Dr. Neel for at få sygemelding og gode råd. Hun blev sygemeldt 3½ uge, og gik i gang med at informere arbejdet og kolleger. Karin fik en pose hjemmelavet sæbe af pigerne. Det var køligt, og vi tændte op i pejsten. Emma og jeg var til kurbadet - besøget hos Dr. Clavier tager 4 minutter (efter ventetid på 30 minutter). De 3 inhalationer tager hver 10 minutter. Vejret var bedre end i går med høj blå himmel men køligt.

På Internettet var vi til koncert med Michael Buble i Los Angeles. Karin lavede rester og tortillas med store rejsler til frokost. Om eftermiddagen kørte vi til Casino Géant og købte moules (muslinger), og vi var i IKEA og købte 2 **standerlamper** - de mangler læselys hos Fred og Rikke. Bjergene var flotte med sne på og det grønne landskab foran. Vi fortsatte til Uriage, hvor pigerne hoppede i en **trampolin**, der er stillet op i parken.



Endelig kørte vi til Vizille, hvor der var **børnefilmuge** - pigerne så i 1½ time tegnefilmen "The Boxtrolls", jeg ventede i forhallen, og Karin kørte til Carrefour og handlede. **Steinar ringede** til mig for at høre, hvordan det gik i Frankrig - maleren var lige blevet færdig hos dem. Om aftenen havde vi festmiddag med **moules i hvidvin og Freds hjemmelavede pommestempler**. Vi havde også et par flasker hvidvin. Maja malede neglelak på 2 af mine fingre. Vi så alle **Freds fotos** fra USA-turen.

**Fredag d. 24. oktober 2014:** **Rikke sov godt i nat** - efter en Zopiclon-tablet. Hun har tabt 7½ kg på 8 uger ved at holde kur. Rikke kørte ned til kurbadet med Emma. Pigerne sov også til kl. 9. Vi hørte jazz-radio fra DR, mens vi hyggede os med morgenkaffen. Moana hjalp mig af med neglelakket. Vi satte nyt betræk på strygebrættet. Det var igen flot vejr, men køligt. Karin ringede til Michael, og hun handlede i går ind til hjemrejsen. Emma blev inviteret til at overnatte hos Lou-Ann på lørdag.

Vi kørte **til IKEA og spiste frokost**, og købte også lidt ting til pigernes værelser - opslagstavler og et sidde møbel. Bagefter var vi i en møbelhandel. De fik også et sæt med udstyr til jonglering. Det var **julegaver på forskud**. Karin lavede nisser. Emma og Moana ryddede fint op på deres værelser. Om eftermiddagen gik Karin og jeg op til det lille torv og fik vor **pastis på caféen hos den gamle dame** - det er efterhånden blevet en tradition, når vi er i Saint Martin d'Uriage.

Om aftenen fik vi køttbuller med tyttebærsyltetøj, brun sauce og kartoffelmos og efterfølgende creme caramel. Til aften åbnede vi den flaske Château La Croix de Roche, Bordeaux Superior 2010, som vi fik af Celine - den var meget god! Moanas blodprøve vist let forhøjede niveauer af IgE for eg, rapgræs og husstøv. Fred startede projektoren og kørte **snowboard på væggen**.

**Lørdag d. 25. oktober 2014:** vi sov som sædvanligt lidt afbrudt, og Karin og jeg var nede i stuen og drikke te efter midnat. Jeg begyndte igen at læse i Steven







Foto fra Rikke soveværelsesvindue.

Hawkins "A short history of time". Vi stod op til flot blå himmel. Fred hentede frisk morgenbrød i Uriage, og vi var alle samlet om morgenbordet. Fred kørte Emma til dagens inhalationer på kurbadet. Karin og jeg kørte om formiddagen til Carrefour i Grenoble, og så mødtes vi alle kl. 12.30 til frokost i **Auberge Saint Michelle**. De andre var gået dertil. Der var koldt trods ild i pejsen, men maden var god. Karin fik and, og Emma ville have grenouille (frølår), mens vi andre fik dagens menu: salat med kråse, fisk med kartoffelmos, oste og dessert.

Hjemme sad vi i haven, indtil det blev for varmt i solen. Emma og Moana lavede **cirkusforestilling i haven** - Cirkus Belvedere. Emma blev kørt til Lou-Ann, hvor hun skulle overnatte. Maja trænede på cykel - Rikke måtte løbe ved siden af. **Michael ringede** - Axel havde det meget skidt i dag. Karin ringede til Birte, der lige var kommet hjem fra besøg hos Axel.

Om aftenen omdannede vi stuen til en biograf og så "Mamma Mia" og første halvdel af musicalen "Chicago". Rikke gav os en pose fødselsdagsgaver, som vi skal have med til dem. Rikke ringede til Lissa. Karin sendte på opfordring en sms med flynummer og ankomsttid til Michael, som vil hente os. Vi begyndte at skrive en mail til deltagerne i nytårsrejsen

**Søndag d. 26. oktober 2014:** jeg sov igen ganske dårligt. Jeg lånte en bog af Steven Hawkins med hjem. Vi smed vort sengetøj i vaskemaskinen, og gik en tur op til købmanden i Saint Martin. Om formiddagen pakkede vi også kuffert og gjorde os klar til at rejse hjem - vi skulle med bussen fra Grenoble kl. 13.30 og med Easy Jet fra Geneve kl. 18.20.

Emma blev hentet - hun skulle tilbage til veninden senere på dagen og følges med hende i biografen i Vizille. Alle fulgte os til bussen i Grenoble, og vi vinkede og kyssede farvel. Thomas og familien kom vist nok hjem fra Tyrkiet i dag.

Vi har igen haft **en meget dejlig tid hos Rikke og Fred** - Karin har lavet en masse god mad til os, og hun har fejlet og ryddet op. Vi kan meget godt lide at være sammen med pigerne, og de kan også godt lide os. Vi **ser deres udvikling fra gang til gang**. Vi kan også godt lide at føle os meget velkomne, og at vi er til lidt nytte og glæde. Vi har også oplevet **Rikkens sygemelding** pga. arbejdsmæssig stress, og det bekymrer lidt, men vi tror, at det nok hurtigt skal rette sig for hende. I morgen ankommer hendes mor og bliver 1 uge.

Vor hjemrejse gik fint, men i bussen ringede Michael og fortalte, at Axel var død ved middagstid. I Geneve airport gik vi i **Priority Pass lounge**, hvor vi kunne få champagne, bloody mary, sandwich med fersk røget laks og kaffe. Karin fik i sikkerhedskontrollen konfiskeret en flaske shampoo, som hun havde i håndbagagen. I Kastrup ventede vi  $\frac{1}{2}$  time på **Michael og Dorte**, der hentede os i hendes nye bil. De kørte os hjem, og Michael havde købt en pose mad til os. De fortalte lidt om dagens forløb med Axels død.





Jeg ringede til **Thomas og Henriette**, der var kommet hjem fra Side i Tyrkiet kl. 17. De var lidt utilfredse med ferien med Star Tour - vejret havde været elendigt med storm, orkan, torden og lyn. Palmerne væltede, og kældrene var oversvømmede. Swimmingpoolen kunne ikke bruges, da vandet kun var 16° varmt, og en rotte kravlede på Bjørn. Sara og Thomas var oppe i en faldskærm efter en speedbåd. Vi snakkede også om planerne for julen. Da vi kom hjem, ringede vi til Rikke og Fred og takkede endnu en gang. Lejligheden var meget rodet, fordi vi havde ryddet den til håndværkere, som ikke kom. Men vi kunne se lidt tv, og sove i vore egne senge.

**Mandag d. 27. oktober 2014:** vi sov godt, og stod op kl. 7. Vejret var fint. Karin gik ned til ejendomskontoret og hentede sin nøgle. Hun talte med Tommy, og endnu er der ikke sket noget med varsling af naboer. Han ville ringe tilbage senere - og han ringede! - og vil komme i morgen og forklare forløbet. Vi begyndte arbejdet med at **flytte indboet tilbage** til entré og badeværelse. Vi ringede til Rikke - alt stod godt til, men hun havde ikke kunne sove uden sovepille. Karin hentede et par Fjällräven-shorts, som hun havde bestilt til fødselsdagsgave til Michael. **Michael var forbi om formiddagen** og fik en kop te - han sagde, at han og Dorte vil kigge op til os i aften.

Jeg ringede til Steinar - Louise skal opereres i anken på fredag, Line er raskmeldt, maleren er færdig, og de vil gerne have os på besøg i Sorø og se resultatet. Karin ringede til Magasin og forespurgte til sin kuffert, der er til reparation. Jeg **cyklede til fitness** og genopstartede min træning med 2 timers indsats. Jeg bestilte tandlægetid i "Godt Smil". Karin var flittig med oprydning og rengøring. Karin ringede til Birte - talte med Henrik: der bliver begravelse på torsdag kl. 12. Karin ringede også til Marika og Christer - Torborg blev opereret i dag. Rikke ringede - hun havde **talte med allergologen vedr. Moana** - konklusionen var, at første indsatsområde er at intensivere rengøring og tøjvask. Lissa ringede. Dorte og Michael var her fra 19 til 22 - Skippy klæde, så vi lagde vor plaid til vask og støvsugede sofaen efter besøget.

**Tirsdag d. 28. oktober 2014:** jeg startede i vaskekælderen kl. 7, og vi gik i gang med at rydde lidt op og fylde et par store plasticsække til affaldscontaineren. Der var meningen at flytte Karins skrivebord ud. Jeg skrev et brev til Frankrig og lagde en fransk novelle i konvolutten. **Tommy og en ung dame fra ejendomskontoret** kom på besøg kl. 12.30 - renoveringen af badeværelset kan komme i gang d. 5. november, og være klar omkring 1. december. Det accepterede vi. Karin ringede til Michael - hunden har lopper. Karin talte med Christer i Linköping og sendte en hilsen til Torborg - hun ringede senere og fortalte, at hun undgik stomi.

Jeg var til **tandlæge** kl. 14 i "Godt Smil" - 2 betændte tænder skal ud i næste uge. Det var godt vejr - jeg **cyklede 1 time ind til byen** og gik til **foredrag i Publicistklubbens regi** i Den Internationale Presseklub i Skindergade kl. 17 - en norsk journalist havde skrevet en bog om journalistiske entreprenører i krisetider. På vejen besøgte jeg svenske **Dan Park's udstilling** af racistiske tegninger i et kælderlokale på Østerbro. Hans billeder er forbudte i Sverige, og der var talstærke politivagt udenfor på gaden. Karin sendte Michaels shorts til ombytning i Holstebro og bestilte buket til begravelsen. Karin talte med Birte. Rikke ringede - Maja var faldet ned af en sofa og havde måske skadet nglebenet.

**Onsdag d. 29. oktober 2014:** jeg var oppe kl. 6 og så afsnit 3 af Ole Bornedals serie om krigen i 1864, inden Karin vågnede, og vi fik morgenkaffe. Karin skulle lave en Cd med Louis Armstrong's "What a wonderful world" til Axels begravelse. Hun var også i gang med en længerevarende klagesag over en defekt Samsonite-kuffert - det lykkedes at få en ny, som vi hentede i Magasin. Vi fik en invitation til middag hos Heiner d. 21.11, og den takkede vi ja til.

Jeg tilmeldte mig **skift fra gruppe 5 til gruppe 1 i Sygeforsikringen Danmark**. Ryan Air starter flyvninger fra København fra næste år - 149 kr. for en billet til London, Milano eller Warszawa. Karin ringede til Michael, som kom og hentede hendes Cd. Jeg lavede fødselsdagsgaven til Sara - en invitation til en tur i Lalandia. Jeg købte 6 billetter til Nøddekækkeren til d. 23.12. Vi **gik ned til byen**, fik en livsattest på Borgerservice, hentede min cykel på stationen, bestilte et nyt Dankort, og **drak kaffe i Blomsterbergs café**.

Vi fik på mail en invitation til frokost hos Anne-Marie og Michael d. 5.11 - den takkede vi ja til. Jeg forsøgte at lime mine sko. Michael ringede, og jeg ringede til Rikke - **Maja havde brækket højre kraveben** i går - hun havde været til røntgen på børneskadestuen i Grenoble. Karin bestilte en togbillet fra København til Kiel for Helga - hun vil besøge os i december. Lissa ringede om aftenen. Karin lavede en dejlig wienerschnitzel med peberrod og stegte kartofler til middag.

**Torsdag d. 30. oktober 2014:** det var flot vejr, men koldt. Kl. 8 gik jeg **1 time rundt om DTU** - træer og buske er flotte i efterårsfarverne. Karin klippede mit hår. Michael lånte min blazer - han skulle hjælpe med at bære kisten ud. Vi kørte til **Axels begravelse** kl. 12 i Hyltebjerg kirke - meget moderne, men opført i 1960. Det blev en meget fin ceremoni - over 100 tilstedeværende, fanevagt fra Dansk Slagtermester Laug, flotte taler af sønnen Hans Henrik og børnebørnene Caroline/Mathilde og efterfølgende kaffe med kringle og sandwiches i Café Vik på Ålekistevej.

Karin ringede til Britt og fik en snak. De rejser til Phuket d. 26.11. Karin lavede gulerodssuppe til middag. Jeg ringede til Thomas og fik en snak om deres daglige oplevelser - Bjørn og Sara havde det godt. Thomas mailede sin klage til Star Tour over ferien i Tyrkiet. Jeg ringede til Frankrig, talte med Susanne - Fred og Rikke var i biografen. Rikke ringede tilbage senere - skadestuelægen mente, at Maja har scoliose.



**Fredag d. 31. oktober 2014:** Jeg betalte for meget pension tilbage, betalte rejsen til Strassburg og betalte også nogle andre regninger. Jeg checkede min e-boks. Michael kom forbi på et superhurtigt besøg - han havde et par buketter fra begravelsen med (han havde vist fået alle blomsterne med efter begravelsen). En mand fra ejendomskontoret kom og ordnede radiatorerne. Karin og jeg tog til Halloween i Tivoli. Jeg sendte disse dagbogsnoter til Rikke, Thomas, Karin og Michael.